

En gang spejder – altid spejder!

Nash 100 år og 90 år som spejder.

Ifølge Vejrum sogns kirkebog blev: Jørgen Nash født d. 16. Marts 1920 i Søndre Skole i Vejrum, som søn af Førstelærer og Kirkesanger Lars Peter Jørgensen, 32 Aar, og Hustru Maren Nielsen, 33 Aar af Søndre Skole.

Han blev døbt Jørgen Aksel Jørgensen d. 4. April 1920 i Kirken af Sognepræst Thuesen (senere sognepræst ved Silkeborg Kirke).

Jørgen Aksel kom til Silkeborg d. 17. oktober 1929 og blev medlem af KFUM Spejdernes 2. Tropp – Birkebeinerne*. På det tidspunkt var hans storebror Asger allerede i august 1929

blevet medlem af KFUM-spejderne. Han boede på daværende tidspunkt hos pastor Thuesen, der var engageret i KFUM.

I april 1930 oprettes 5. patrulje, Kamphane-patruljen med patruljefører Peter Magnus Knudsen (som egentlig var alt for gammel som patruljefører - født i Kansas City i 1891) og patruljeassistent Asger Jørgensen (Jorn) og med lille-broderen Jørgen Aksel Jørgensen som rekrut, 10 år gammel. Men allerede efter en måned overføres Jørgen Aksel til 3. patrulje.

På KFUM-spejdernes store Korpslejr på Fænø i sommeren 1930 deltager 18 KFUM-spejdere fra Silkeborg og



det nye tiltag, Fædre-lejren, får nogle bidske kommentarer i form af Asgers tegninger i dagbogen. Kaptajn Svarrer ser ud til at have stået model til nogle af tegningerne.

Fædrene gjorde oprør og påstod de sultede, de tørstede og toilet-forholdene var for ringe – altså i Fædre-lejren!

1. april 1931 bryder KFUM-spejderne igen patruljerne op og Asger bliver patruljefører for den nye 3. patrulje, Musvitterne, der overtager den nedlagte Ugle-patruljes



gamle lokale. Ud over Asger består Musvitterne af patruljeassistent Ove Hansen, Einar Christensen, Tage Christensen, Jørgen Aksel Jørgensen(Nash), Preben Kunst, Henning Nielsen og Kaj Gjerulf.

Allerede på den første patruljetur i Påsken er der dukket en "indianer" mere op, Vagn Ove Jørgensen (Voj). Jørgen Aksel vinder spor-konkurrencen på turen og får tildelt en sølvplade.

Det er også i Musvitternes dagbog, vi første gang støder på Jørgen Aksels spejdersnavn: **Nas**, sammen med hans spejdertotem, en petasos-hat i Hermes-stil, med vinger.

Kristi Himmelfartsdag holdt Birkebeiner-troppen mønstring i øsende regnvejr på Dronningenstolen med 25 spejdere inden man marcherede tilbage til Silkeborg kirke, hvor pastor Thuesen, der i 1920 døbte Jørgen Aksel i Vejrum, talte over Markus Evangeliet kapitel 16.

Til forældrefesten d. 16. juni opførte Musvitterne en længere sketch i 5 akter. I "Bette's"(Aage Mikkelsen) og Aksel Evin Olesens bandede interview med Nash fra juni 2003, mindes Nash spejder-sketchene som datidens happenings, så forældrene har nok fået sig lidt af en oplevelse. Nash nævner også alle de mange praktiske færdigheder, man tilegnede sig som spejder i f. t. at "overleve i naturen". Han lovede også at sende et værk til Silkeborg Spejdermuseum, men det nåede han nu aldrig, inden han døde året efter.

I april 1932 oprettes patruljen, Svalerne, med patruljefører Anthon Sørensen og patruljeassistent Vagn Ove Jørgensen med menige Svaler: Gunnar Bentzen, Max Andersson, Kristian Lyhne Nielsen, Johannes Damsgaard og Jørgen Aksel Jørgensen. Svalerne fortsætter som patrulje frem til 1935, men i september 1933 ser det ud til, at Vagn Ove og Jørgen Aksel er trådt ud. Så det er tvivlsomt, om Vagn Ove og Jørgen Aksel var med Svalerne på KFUM-spejdernes 15 års Jubilæums Lejr ved Hjortekjær, som afslutter Svalernes dagbog.

Samarbejdet i Birkebeiner-troppens ledelse brød tilsyneladende sammen i maj 1933 p.g.a. Asgers provokerende "futuristiske" tegninger, som Peder Damgaard kalder dem, og spydige digte i dagbøger og KFUM-spejdernes blad Luren, så tropsfører Damgaard overlader fra den ene dag til den anden, ansvaret for og arbejdet med troppen til Asger, der uden støtte til andet end andagterne, selvfølgelig kører død i projektet efter nogle måneder. Hvorefter Birkebeinerne og Jørgensen-klanens veje skilles.



Til gengæld har Asgers tegninger i patrulje-, tropsdagbøger og KFUM spejdernes blad - Luren, sat sig levende spor i KFUM spejdernes dagbøger mange år frem med illustrationer og vignetter.

Kilder: Bånd, fotoalbum og dagbøger fra Silkeborg Spejdermuseum, 'En sørøver kan gå på isen' og 'Havfruemorderen krydser sine spor' af Jørgen Nash.

Anders Hessel

Silkeborg Spejdermuseum



Aage Mikkelsen, Kaj Jørgensen, Jørgen Nash og Carsten Nash på Spejdermuseet

***Birkebeinerne:** Oprindeligt et øgenavn på den oprørsflok i Norge, som i 1174 sluttede sig til Øystein Møyla, og i 1177 led nederlag på slaget på Re (ved Tønsberg), hvor Øystein blev dræbt af en bonde efter slaget. Navnet spillede på, at de angiveligt var så fattige, at de af mangel på skotøj bandt bark af birk om ben og fødder.